

Verwelkoming * (door voorganger / door ouders / of door beiden) – keuze mogelijk

Openingsgebed (voorganger)

Naamgeving * (in dialoog) – eventueel keuze van de ouders

Kinderen die geboren worden, gaan niet naamloos door de wereld.
Zij krijgen een familienaam, die aangeeft dat zij een plaats vinden in een familie.
Maar het mooiste en eerste geschenk dat ouders aan hun kind geven is een eigen-naam.
Het is een naam die ze speciaal kiezen.
Zo een naam is letterlijk en figuurlijk VOOR – NAAM !

Hij blijft een leven lang. Ontelbare malen wordt hij genoemd ...
om je te kennen en te koesteren, om je te roepen en te doen groeien,
opdat je steeds meer jezelf zal worden.

(namen ouders) welke naam heeft jullie dopeling gekregen ?
(naam kind) wat is jouw naam ?

Doelbewust hebben jullie gekozen voor ...
... omdat het een prachtige naam is, met een mooie betekenis:

Ook God zal hem/haar bij deze naam kennen.
Hij schrijft die naam niet in het zand, niet in de wolken... maar in de palm van zijn hand...

Kruisje (voorganger)

We willen opnemen in onze gelovige gemeenschap.
Met een eerste handeling willen we dit tonen, nl. door hem/haar een kruisje te geven.

Een kruisje geven heeft een diepe betekenis.

- Het is een 'plusteken'... want er zit méér in jou dan we nu kunnen zien...
We hopen dat het beste in je mag open bloeien.
- Het verwijst naar een 'kruispunt'... in je leven zal je moeten kiezen.
We hopen dat je durft kiezen voor wat in het leven echt de moeite waard is.
- Het is tenslotte een herkenbaar teken van mensen die geloven in elkaar en in de
gezindheid van Jezus en willen je zeggen:
"Welkom in ons midden, we wensen je geluk in je leven, God zij met jou"

Schriftlezing * (voorganger) – keuze uit Bijbellezingen

Bv.	Mt. 22, 35 – 40	Het voornaamste en eerste gebod
	Mt. 28, 18 – 20	Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
	Mc. 1, 9 - 11	Jezus laat zich dopen door Johannes
	Mc. 10, 13 – 16	Laat de kinderen bij Mij komen
	Joh. 7, 37b – 39a	Stromen van levend water zullen vloeien

Voorbeden * (lector uit familie of voorganger) - tekst hieronder of keuze van familie

Bidden we in de eerste plaats voor....., dat hij/zij mag opgroeien tot een flinke en gelukkige, spontane en krachtige jongen/meisje... die/dat met een open en positieve blik in de wereld mag staan. Laat ons bidden

Allen: wij bidden U, verhoor ons Heer.

Bidden wij voor (naam ouders), dat zij op zijn/haar levensweg mogen begeleiden... met geduld en wijsheid, met energie en creativiteit... met moed en vertrouwen. Laat ons bidden

Allen: wij bidden U, verhoor ons Heer.

Laat ons gebed ook uitgaan naar gezinnen die het moeilijk hebben, voor ouders en kinderen die geconfronteerd worden met een wereld van angst of geweld, ziekte of nood. Laat ons bidden

Allen: wij bidden U, verhoor ons Heer.

Niet alleen deze beden, Heer God, leggen wij in uw handen... maar ook alles wat in ons hart leeft... onze onuitgesproken zorg... die vertrouwen wij aan U toe... aan U die enkel ons geluk voor ogen hebt.

Handoplegging (voorganger)

God onze Vader,

houd uw hand over en bewaar hem/haar in vrede en vreugde in deze soms harde wereld. Bescherm hem/haar tegen al wat zijn groei als mens kan bedreigen. Maak hem/haar innerlijk sterk zodat hij/zij kan uitgroeien tot een gelukkig en vrij mens.

Beloften van ouders, meter en peter *

(in dialoog met ouders – zie tekst - of keuze, mits gelovige duiding)

(naam ouders), belooft gij voor een goede en liefdevolle moeder en vader te zijn ?

Belooft gij hem/haar een christelijke opvoeding te geven en groot te brengen in de geest van het evangelie ?

Belooft gij altijd trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, hem/haar te eerbiedigen waar hij/zij ook zal gaan, steeds indachtig dat God, ondanks alles, trouw blijft ?

Telkens: Ja, dat beloven wij.

Ook aan de meter en peter van wil ik vragen hun engagement te bevestigen:

Ook jullie, meter en peter, worden uitgenodigd om mee te werken aan het levensgeluk van

Jullie vertegenwoordigen de vele mensen die een rol zullen spelen in zijn/haar leven.

Beloven jullie een bijzondere belangstelling en zorg te schenken aan..... en (naam ouders) bij te staan in hetgeen ze hier beloofd hebben ?

Ja, dat beloven wij.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, Vader en bron van alle leven.
Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon, mens zoals wij.
Ik geloof dat wij in Hem zien wie de Vader is,
en dat Hij ons heeft voorgeleefd hoe wij in het leven kunnen staan.
Ik geloof in de heilige Geest
die ons bezielt en stuwt tot nieuw leven
en in volheid aanwezig was in Jezus Christus.
Ik geloof dat die Geest ook blijft werken in de kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit

Zegening van het water (voorganger)

Water is bijzonder belangrijk in een mensenleven. Het heeft veilig geborgen voor hij/zij werd geboren. Water maakt de aarde vruchtbaar, groen en levend. Water is zo heerlijk als je dorst hebt. Water maakt je schoon.

Tijdens het doopsel wordt water gebruikt als symbool van nieuw leven in God.

Heer God, zegen dit water waarin gedoopt wordt en maak het tot teken van Uw liefde.
Zegen met Uw rijkdom van gaven allen over wie dit water neerkomt.

Doopsel (voorganger)

..... , ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zalving (voorganger)

In Jezus' tijd werd olie veel gebruikt om wonden te genezen en om kracht te geven.
Zoals olie doordringt in het hardste marmer, zo moge het hart van doordrongen zijn van de Geest van Jezus, opdat hij/zij steeds mag groeien in liefde.

..... , ik zalf jou met de Heilige Olie, met Gods Geest, opdat God voor jou zou zijn:
zalf die de pijn geneest door mensen aangedaan, maar ook genade en kracht om sterk te staan in het leven.

Doopkleed ** (voorganger) (doopkleed kan ook een witte sjaal of dgl. zijn)

....., je bent vandaag bekleed met Jezus Christus en zo nieuw geworden. Dit is zichtbaar in je mooie doopkleed/dooppakje. Moge het je gegeven zijn om te leven met een goed hart, zuiver als je kleed/pakje. Laat dit kleed/pakje teken zijn van de wil van (namen ouders) en van alle mensen hier in de kerk om al het mooie dat in je in je draagt, te laten ontluiken en ontplooiën.

Doopkaars (vader of moeder en voorganger)

We staan hier allemaal dicht bij de brandende paaskaars, symbool van Gods aanwezigheid...
symbool van God, licht van de wereld.
Licht... dat wil Hij zijn voor ons.

... daarom willen (namen ouders) nu de doopkaars aansteken...
... opdat hun dopeling de warmte en de klaarte ervan zou mogen ervaren.

Daarbij spreken wij onze wens uit:

... we wensen jou toe dat je al het licht van deze dag mag bewaren,
... dat alle mensen rondom jou je troost en zorg, aandacht en liefde mogen geven.

Want alleen zo kan jij op jouw beurt warmte en liefde doorgeven
en een lichtje worden voor anderen, net als het licht van je doopkaars.

Effetagebed (voorganger)

Effeta wil zeggen: "Ga open!"

Wij vragen Gods zegen over , zegen over je ganse persoon !

..... ,
God zegene je oogjes... dat ze het mooie van de wereld en de mensen mogen zien...

Hij zegene je oortjes, dat ze mogen genieten van het ruisen van de bomen en de golfslag van de zee, maar dat ze ook de liefde van mensen om je heen en de nood van mensen mogen beluisteren...

Hij zegene je mondje, voor een lach en een zoen, voor elk goed woord waar een ander op wacht...

Hij zegene je handjes, voor zachtheid en tederheid, opdat ze zich uitstrekken naar de mensen die je ontmoet...

Hij zegene je voetjes, opdat ze wege gaan van goedheid en zorg...

Maar vooral: God zegene je hartje, opdat jij van mensen zou houden.

Onze Vader

Toewijding aan Maria **

Heer God, nu Is gedoopt, sluiten wij ons aan bij het gebaar van Maria, toen zij haar Zoon opdroeg aan U. Met Maria danken wij U. Schenk ons de kracht en de moed ... groot te brengen met geduld en veel liefde.

Maria, wees (namen ouders) nabij in goede en kwade dagen. Help hen in hun wederzijdse liefde en de liefde voor hun kind(eren). Vervul hen van geloof en vertrouwen alle dagen van hun leven. Amen.

Nog een woordje of bezinning van de ouders of familie **

Zegen en zending (voorganger)